

LEF



WERELDS



Dapperbuurt

AUTHENTIEK



Dapperbuurt

AMBITIEPROFIEL



LEF

De Dapperbuurt is sinds haar ontstaan in de 19e eeuw altijd een volksbuurt geweest, gekenmerkt door veerkracht en durf.

De samenstelling van huishoudens verandert voortdurend, de bewoners en ondernemers gaan deze uitdagingen altijd vol moed en aanpassingsvermogen tegemoet. Vandaag de dag staat de Dapperbuurt bekend als een plek in Amsterdam waar verschillende huishoudens en (markt)ondernemers met lef en vastberadenheid naast en met elkaar samenleven, ongeacht leeftijd, achtergrond en inkomen.

Samenleven met durf en vastberadenheid

AMBITIE

Samenleven met lef, is ook samenwerken met lef. De Dapperbuurt heeft naast de markt nog een wereld te bieden: samen zijn we thuis in de Dapperbuurt. Dat gaan we versterken en verankeren. We ontwikkelen een stevige en brede samenwerking om de levendigheid en de reuring in de buurt te laten bruisen.



WERELDS

De wereld in één buurt

De multiculturele samenstelling van de bewoners vindt ook haar afspiegeling in het aanbod in de buurt. Er is niet één cultuur die de boventoon voert. Dat maakt dat de Dapperbuurt bekend staat als een wereld in het klein. De Dapperbuurt heeft daarom niet alleen een aantrekkingskracht op bewoners, maar ook op Amsterdammers uit andere stadsdelen en nationale en internationale bezoekers.

AMBITIE

De Dapperbuurt is een wereldse plek met unieke smaakmakers en een groot lokaal ondernemerschap. Deze bijzondere combinatie willen we verder ontwikkelen om de Dapperbuurt te laten stralen. De buurt waar je altijd vindt wat je nodig hebt en je je laat verrassen door het rijke wereldse aanbod.



AUTHENTIEK

Even leken de karakteristieke 19e eeuwse gebouwen te verdwijnen uit de Dapperbuurt, maar na stevig verzet in de jaren '70 van de vorige eeuw, bleven de panden overeind. Hierdoor bleven de authentieke uitstraling, sfeer en architectuur van de buurt behouden. Gelukkig maar, want de buurt voelt hierdoor nog altijd aan als vanouds. In de Dapperbuurt is de sfeer ongedwongen, levendig en bovendien verwelkomend. Een 'thuisgevoel' dat het waard is om voor te blijven strijden en te delen met anderen.

De buurt met een groot thuisgevoel

AMBITIE

De Dapperbuurt is thuis. We koesteren en delen het thuisgevoel en de ongedwongen sfeer. Samen verder bouwen aan een mooi welkom. Waarbij we verhalen van kleurrijke mensen, wereldse producten en verborgen schatten vertellen om ons thuisgevoel vast te houden, vergroten en delen.



UITDAGING

De Dapperbuurt en de Dappermarkt trekken een divers publiek aan, maar niet altijd de gewenste bezoekers. Gedurende de dag dwalen er verwarde mensen, wat de leefbaarheid van de buurt beïnvloedt. Daarnaast blijft er na de sluiting van de markt vaak rommel liggen en valt het stil op straat, waardoor de beleving in het gedrang komt. Een gedegen plan om de veiligheid en leefbaarheid terug te brengen is daarom zeer gewenst. Pas dan kan de beleving van de buurt en de markt weer naar een nieuw en toekomstbestendig level gebracht worden.



VISIE

De Dapperbuurt heeft als vanouds een flinke dosis lef. Bewoners en ondernemers hebben de buurt in hun hart en laten dat zien met durf en vastberadenheid. De multiculturele samenleving van bewoners en ondernemers geven de buurt een werelds aanbod met een warm thuisgevoel. Dit moeten we samen koesteren, versterken en delen. In de buurt hangt een levendige ongedwongen sfeer, maar zodra de markt weg is verdwijnt dit. Naast de Dappermarkt heeft de Dapperbuurt nog een wereld te bieden, dat moet zichtbaarder worden om de buurt en de markt te laten bruisen en stralen. De combinatie van lokaal ondernemerschap en het unieke wereldse aanbod in het winkelgebied, vergroot de aantrekkingskracht van de buurt en versterkt de markt. Vanuit een stevige samenwerking moeten de ondernemers van de Dappermarkt en de ondernemers in het winkelgebied elkaar gaan versterken en elkaar in elkaars kracht zetten, zodat er meer eenheid ontstaat. Het thuisgevoel houden we vast door samen verder te bouwen aan een veilige omgeving waar iedereen welkom is, hulp krijgt als dat nodig is. Want de Dapperbuurt is ons thuis. Thuis in Amsterdam, thuis in de wereld!

 **Straatgerichte Aanpak**

 **DE WERELD VAN SWINDEN STRAAT**

 **Gemeente Amsterdam**



DECEMBER 2024
STAVOORJESTRAAT.NL

LEF

WERELDS

AUTHENTIEK



Samenleven met durf en vastberadenheid

AMBITIE

Samenleven met lef, is ook samenwerken met lef. De Dapperbuurt heeft naast de markt nog een wereld te bieden: samen zijn we thuis in de Dapperbuurt. Dat gaan we versterken en verankeren. We ontwikkelen een stevige en brede samenwerking om de levendigheid en de reuring in de buurt te laten bruisen.

☀️ SAMENWERKEN MET LEF

De ondernemers van de Eerste van Swindenstraat, de Dappermarkt en de Dapperstraat bouwen een structurele samenwerking op met een goede vertegenwoordiging van ondernemers uit elke straat en de markt aan tafel. De basis voor de samenwerking is het versterken van de identiteit van de Dapperbuurt. Zodra de samenwerking stevig en duidelijk vorm heeft sluiten ook gemeente Amsterdam, pandeigenaren, woningcorporaties en andere partners in de buurt aan.

☀️ SCHOON & VEILIG

Nadat de markt sluit stopt het straatleven abrupt en verplaatst de levendigheid naar binnen. Troep blijft achter, en gedurende de dag dwalen er verwarde mensen rond. Hiervoor is hulp nodig. Er zijn al initiatieven met extra toezicht en ook verschillende instanties in de buurt bieden hulp. Een eerste aanzet is dus gemaakt, dit willen we doorpakken en samen verder brengen tot een gedegen plan en samenwerking.



De wereld in één buurt

AMBITIE

De Dapperbuurt is een wereldse plek met unieke smaakmakers en een groot lokaal ondernemerschap. Deze bijzondere combinatie willen we verder ontwikkelen om de Dapperbuurt te laten stralen. De buurt waar je altijd vindt wat je nodig hebt en je je laat verrassen door het rijke wereldse aanbod.

☀️ LOKAAL MAAR WERELDS

De ondernemers van de Dappermarkt en de ondernemers in de straten eromheen versterken elkaar door samen te werken, elkaars producten aan te prijzen of zelfs te (ver)kopen zodat het aanbod van de markt ook na sluitingstijd in het gebied verkrijgbaar is. Daarmee versterken we de lokale economie en bestendigen we ons wereldse aanbod.

Ook willen proactief ondernemers trekken voor de markt en het winkelgebied. We zoeken ondernemers die lokaal geworteld zijn en een aanvulling op ons wereldse aanbod. Ook hierbij is een samenwerking van de bizzen, de markt, vastgoed en de gemeente van groot belang.

☀️ TRADITIONELE SMAAKMAKERS

Vroeger had 'Koopcentrum de Dappermarkt' veel tradities zoals een jaarlijks gala, wat erg populair was. Tegenwoordig is er weinig traditie waar verbinding met elkaar wordt gemaakt of gezocht. Dat gaan we nieuw leven inblazen. Smaakmakende tradities, waar de buurt samenkomt en ontdekt hoe leuk iedereen is en wat er allemaal te vinden is. Denk hierbij aan: Themamarkten, avondmarkten, foodtours, een Dappergala of festival.



De buurt met een groot thuisgevoel

AMBITIE

De Dapperbuurt is thuis. Of je nu bewoner, ondernemer of bezoeker bent, we koesteren en delen het thuisgevoel en de ongedwongen sfeer. Samen verder bouwen aan een mooi welkom. Waarbij we alle verhalen van kleurrijke mensen, wereldse producten en verborgen schatten vertellen om ons thuisgevoel vast te houden, vergroten en delen.

☀️ DE SLAPENDE REUS

De Dapperbuurt is groot, goed bereikbaar en heeft een wereld te bieden, maar lijkt bij tijd en wijlen een slapende reus. Die mag wel gewekt worden. Dat doen we zichtbaar met een nieuw te ontwikkelen eenduidige uitstraling, een goed marketingplan en een campagne. Zo maken we verhalen van kleurrijke mensen, wereldse producten en verborgen schatten zichtbaarder en maken we mensen trots op hun buurt. De samenwerking tussen de ondernemers in het hele gebied is hiervoor de basis.

☀️ WELKOM - مرحباً - 欢迎

Welkom, maar echt zichtbaar is het dat niet. De toegangen naar het gebied geven nu niet perse het gevoel dat er een groot winkelgebied te vinden is. Dit willen we zichtbaar maken met een welkomstkunstwerk zoals bij de Albert Cuyp, meer vergroening, muurschilderingen en een mooie anlegsteiger bij de Mauritskade. Hoe mooier ons welkom, hoe meer we hebben te delen.